



Deze website bestaat uit PDF_bestanden. Gebruik de navigatieknoppen in de adresbalk van uw browser om te schakelen tussen reeds geopende pagina's.



Via [HOME](#), rechtsboven in de pagina's wordt deze beginpagina opnieuw geopend.

Bonifatius in relatie tot Dorestad, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Midden-Nederland en meer

link	beschrijving	doc
Introductievideo	Maarten van Rossem vertelt	
Bonifatius-Dorestad monument	Over het monument in Wijk bij Duurstede	010
Het boek 'Bonifatius in Dorestad'	Besprekingen over het boek dat in 2016 is gepubliceerd	008
Informatie op de webpagina in 2016	De informatie van het comité <i>Bonifatius-Dorestad-1300-jaar</i>	017
Straatnamen in de wijk De Heul	Straatnaamborden in Wijk bij Duurstede in relatie met Dorestad	014
Vertaling historische bronnen	Wat dacht, zei, las, zong en schreef Bonifatius?	015
Brochure Bonifatius-Wijk bij Duurstede	Download: Het verhaal en beschrijving van vijf locaties in de stad	021
Breukelen en Bonifatius	De relatie van Breukelen met Bonifatius	025
Agenda en verslagen	Komende activiteiten en wat er is geweest	001
Stichting Bonifatius-Dorestad	Zakelijke informatie over de stichting	020
Contact	Contactgegevens voor stichting, website, nieuwsbrief, facebook	016
Meer	Diversen; Wat hier nog meer over Bonifatius is te vinden	035

Dertienhonderd jaar nadat Bonifatius zijn eerste reis maakte naar het vasteland van Europa kreeg hij deze website.

Die reis naar Dorestad, nu Wijk bij Duurstede, maakte van de monnik een missionaris en kerkhervormer. Hij zou 38 jaar lang grote invloed uitoefenen op identiteit en oekomst van Europa, voordat hij in 754 bij Dokkum als martelaar stierf.



Bonifatius verwelkomd in Wijk bij Duurstede, 2016 [[video 2 min](#)]