

MENSEN VAN HET EERSTE UUR van  
de katholieke charismatische vernieuwing  
deel 13

**Gré Lukey en Jowan de Kever**

---

TALITAKUMI 25 JAAR

Rien van Egeraat en Jan van Beeck ofm

**Nationale Open Dag 1979 van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Een groep mensen gaat naar voren. Ze vragen zegen over een taak die zij als de hunne zien: bidden voor genezing en bevrijding. De groep noemt zich Talitakumi. In de 25 jaren die daarop volgen ervaren honderden mensen in Talitakumi-weekends genezing, lichamelijk zowel als innerlijk. Bovendien vinden tientallen mensen via Talitakumi de weg naar Christus. Voor de Talitakumi-teamleden zelf betekent Talitakumi een prachtige mogelijkheid om zich in te zetten voor het werk van Christus, en zo zelf opgebouwd te worden. En dan zijn er de honderden mensen die Talitakumi met hun gebed ondersteunen. Genoeg reden om het 25-jarig bestaan aandacht te geven.**

**Redactie.**

IN EEN DROOM

Het begint bij Jowan de Kever, een priester. Omstreeks 1974 hoort hij 's nachts tot drie keer toe in een droom het woord *Talitakumi*. Hij vindt het woord terug in Marcus 5,41. Daar leest hij hoe Jezus het dochtertje van Jairus uit de dood opwekt. Jezus zegt tegen het overleden meisje 'Talita kumi'\*. De betekenis is: 'Meisje, sta op'. Zes jaar later krijgt pater Jowan tijdens een priesterretraite de boodschap dat de Heer hem tot de dienst van genezing roept. Hij weet echter niet hoe hij er vorm aan moet geven. Pas langzaam gaat hij beseffen dat het niet voldoende is alleen de sacramenten toe te dienen. Hij moet ook uitleg geven en de mensen helpen open te staan voor de levenwekkende kracht van de Heer.

ZEVEN MENSEN

In 1979 organiseert Jowan met zeven mensen uit KCV-kringen het eerste weekend. Spannend! Niemand heeft enige ervaring. De deelnemers zijn na afloop positief. Helaas krijgt Jowan, reeds jaren hartpatiënt, tijdens de slotucharistieviering een kleine beroerte. Wekenlang worstelt hij met verlamingsverschijnselen in zijn linkerarm. In november 1983 krijgt hij tijdens de slotviering weer een beroerte. Hierna neemt pater Arnoud van Iersel de priesterlijke taken over.

GROEPJES

In de weekends zijn er bijeenkomsten in groepjes. In deze groepjes word je open naar elkaar, ga je van elkaar houden. Dit reeds werkt bij veel mensen genezend. Plenair zijn er inleidingen, verzorgd door teamleden. Leken zonder theologische opleiding vertellen je wat God voor hen betekent. Voor veel deelnemers is dat een openbaring. Er zijn nog veel meer ingrediënten die het weekend een genezende kracht geven: eucharistie, ziekenzalving, sacrament van boete en verzoening, Emmaüsgesprek, feest van verzoening, lofprijzing, gebed om genezing van herinneringen, aanbidding, stilte. En de hele sfeer van gemeenschap en liefde.

MOEDER GRÉ

God neemt in Talitakumi de eerste plaats in. Hij is de grote Geneesheer. Uit talloze getuigenissen blijkt dat de Heer veel genezingen heeft verricht. God schakelt voor zijn werk wel mensen in. Één naam mogen we hier wel noemen: Gré Lukey. Sinds pater Jowan ziek werd is Gré steeds meer het administratieve werk gaan verrichten. Ze kreeg ook de leiding in de weekends. Jarenlang is zij het gezicht geweest van Talitakumi. Tot eind 1998 heeft zij de leidende en organiserende rol gespeeld binnen het team. Naar de deelnemers toe was zij eerste aanspreekpunt. Op het

kantoor in de Laagstraat in Eindhoven voerde ze telefonisch vele bemoedigende gesprekken met deelnemers en teamleden. Zo werd ze de *moeder van Talitakumi* genoemd. Een moeder die soms streng, maar bovenal liefdevol was.

Gré voelde de behoefte om hulp te krijgen bij het geven van leiding. Uit de grote groep medewerkers vormde zij een stuurgroep van vier mensen. Deze groep komt een aantal malen per jaar bijeen om de grote lijn van Talitakumi uit te zetten. Een van de stuurgroepleden heeft tijdens een weekend de leiding. Veel werk wordt momenteel verricht door Diny van Sleuwen, die in Eindhoven de administratie voert (tel. 040-251.57.92).

#### WAAKDIENTST

Gebed is de dragende kracht van Talitakumi. Er zijn enkele honderden mensen die voor de weekends bidden. Deze mensen van de Waakdienst krijgen enkele keren per jaar de *Waakdienstbrief*, waarin o.a. getuigenissen staan van mensen die tijdens een weekend genezing hebben ervaren. Sommige van deze getuigenissen stonden ook in Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

\*In sommige tekstuitgaven staat 'Talita koem'.  
#

*Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, september 2004*

---

### HOE LEKEN HUN PLAATS KREGEN IN HET TALITAKUMI-TEAM

Herinneringen van Gré Lukey

**In het vorige nummer (hierboven) las u over het 25-jarig jubileum van het Talitakumi-team, dat zich inzet voor genezing en bevrijding. Hoe is Gré Lukey (geboren op 13 september 1919 in Indonesië), die jarenlang de drijvende kracht was achter het Talitakumi-team, zelf bij dit team terechtgekomen? Wat herinnert zij zich nog van dat begin? Ze woont nu in een verzorgingshuis in Eindhoven, loopt moeilijk, maar is nog helder van geest en ontvangt nog mensen die graag met haar spreken.**

#### WAT JE GAVEN ZIJN

Ze had rond 1980 een tweejarige zaterdagcursus gevolgd, genaamd Sions Poorten. Deze cursus werd ontwikkeld door de priester Jozef (toen nog Joop) Horsthuis, met medewerking van frater Leopold van der Linden, Martijn Timmermans en Kees Slijkerman. Aan het einde van die cursus moest duidelijk worden waar ieder speciaal gaven en roeping voor had. Bij Gré was dat de bediening tot genezing en de oecumene. Daarom nam frater Leopold haar mee naar een van de eerste vergaderingen van het Talitakumi-team, in Doorn. Pater Jowan de Kever zei: 'Wat moet zij hier?' Maar ze mocht blijven. Later kreeg zij de algehele leiding.

#### TOCH MAAR DOOR LEKEN

Jowan de Kever, de oprichter van het Talitakumi-team, wilde door korte onderrichtingen meer kennis van de sacramenten bijbrengen. Hij zag het eerst niet zitten dat ook leken die onderrichtingen gaven. Priesters en religieuzen moesten dat doen. Toen echter een priester uitviel mocht Ans Pouw een onderrichting van vijf minuten

geven. Ze schreef eerst helemaal uit wat ze wilde gaan zeggen. Dat liet ze lezen aan pater Kees Pronk. Die zei: 'Gooi toch aan de kant en spreek recht uit je hart'. Dat deed ze en sindsdien mochten ook leken onderricht geven in de Talitakumi-weekenden.

#### GEBOORTEKAARTJE TALITAKUMI

Het idee of de roeping voor het Talitakumi-werk, gericht op bevrijding en genezing, ontstond in een retraite. Tijdens een retraite was het voor pater Jowan duidelijk geworden dat hij zoiets moest beginnen. Twee mederetractanten maakten toen een geboortekaartje waarop de geboorte van Talitakumi werd aangekondigd.

Lang heeft pater Jowan de leiding niet gehad, want aan het einde van het eerste weekend kreeg hij een lichte beroerte. Hij zei daarover: 'Ik heb de Heer gevraagd om in dit weekend tenminste één zichtbare genezing te geven, dat had ik niet moeten doen'.

#### HOEKSTEEN GEWORDEN

Hoe het verder ging staat in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, september 2004. De

herinnering van Gré laat zien dat het actieve optreden van leken in een geestelijke bediening in het begin niet voor elke priester normaal was. De verdere geschiedenis (in het Talitakumi-team hebben priesters nu een essentiële maar ook zeer beperkte rol) doet mij denken aan teksten als: 'De steen door de bouwers afgekeurd, die is hoeksteen geworden' (Psalm 118,22), en 'vernederden gaf Hij een hogere plaats' (Lucas 2,52). Toen het Talitakumi-team op de Nationale Open Dag

van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in 1979 op het podium werd gepresenteerd stond Gré daar niet bij. Ze was niet geïnformeerd, hoorde er kennelijk nog niet helemaal bij en stond net even buiten de hal (sporthal Utrecht-Zuid). Ook dat kan zij zich nog goed herinneren.

Kees Slijkerman

*Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, november 2004*

---

## JUBILEUM TALITAKUMI

**Ondanks de algehele staking in het openbaar vervoer kwamen ongeveer honderd mensen naar de viering van het 25 jarig-bestaan van het Talitakumi-team (14 oktober 2004 in Helvoirt). Ondanks haar zwakke gezondheid was Gré Lukey toch aanwezig.**

Ze had een kruisje met een relikwie bij zich dat ze ooit kreeg van een van de reeds lang overleden teamleden, voor haar zending in het Talitakumi-team. Dat kruisje overhandigde zij aan Diny van Sleuwen die nu het meeste werk doet.

In de afgelopen 25 jaren waren er 62 verschillende teamleden die 150 Talitakumi-weekenden verzorgden. Er waren 1835 verschillende deelnemers. Velen namen meerdere keren deel. Inclusief die doublures waren er in totaal 3227 deelnemers. Bovendien is er nog een speciaal Talitakumi-weekend

voor jongeren geweest met ongeveer 20 deelnemers.

Volgens pater Savio Nederstigt, die voorging in de eucharistieviering, gaat het in de weekenden vooral om: God danken, ook als het moeilijk gaat; je zorgen afgeven aan de Heer; aandachtig luisteren naar elkaar in kleine groepjes en ook: liefde ontvangen en doorgeven. Een stroom van innerlijke genezingen is het gevolg geweest. Opvallend was de grote trouw en eenvoud van het team dat - zo te horen - nog zeker 25 jaar door zal gaan.

*Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, november 2004*

---

Op 6 oktober 2005 is Gré Lukey in Eindhoven overleden.

Talitakumi-weekenden worden aangekondigd op [www.kcv-net.nl](http://www.kcv-net.nl) en in het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde (besteladres [info@kcv-net.nl](mailto:info@kcv-net.nl))

Deel 1 t/m 12 van de serie *Mensen van het eerste uur* staan in de rubriek *charismatische vernieuwing* op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl): de documenten 0050 t/m 0056 en 0033 t/m 0038.

Deel 14 staat als 0179 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)

Deel 15 staat als 0239 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)

Meer over genezing kunt u lezen in de rubriek *Genezing* op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)

Dit artikel staat op website StuCom, [www.kcv-net.nl/stucom](http://www.kcv-net.nl/stucom) als document 0143