

Octaaf kerstboompje



- 1 dit vel dubbelvouwen op de stippellijn
- 2 en op elkaar lijmen
- 3 boomvlakken uitknippen
- 4 boomvlakken op insteeklijn inknippen
- 5 boomvlakken in elkaar schuiven
- 6 en klaar is kees

Zalig Kerstfeest samen rond de kribbe open voor het Licht

De eerste moordaanslag op ons Kerstkind. Omdat de machthebber Herodus bang voor Hem is. Door Jezus wankelen alle duistere machten.

Het ware Licht is in de wereld gekomen, opdat we Hem aanvaarden, in Hem geloven en kinderen van God worden.

Gisteren zagen we Jezus bij zijn geboorte, vandaag ziet Stefanus Jezus waar Hij nu is. Hij bleef in Hem geloven ook al sloegen ze hem dood.

Eerste Kerstdag
Jes.52,7-10; Heb.1,1-6; Joh.1,1-18

Vierde Kerstdag
1 Joh.1,5-2,2; Mt.2,13-18

Zevende Kerstdag
1 Joh.2,18-21; Joh.1,1-18

Tweede Kerstdag
Hand.6,8-10+7,54-60; Mt.10,17-22

Achtste Kerstdag
Num.6,22-27; Gal.4,4-7; Lc.2,16-21

Vijfde Kerstdag
1 Joh.2,3-11; Lc.2,22-35

Zesde Kerstdag
1 Joh.2,12-17; Lc.2,36-40

Derde Kerstdag
1 Joh.1,1-4; Joh.20,2-8

Nog eenmaal met de herders naar de stal om te zien dat de Redder is geboren. Zegen en alle goeds toegewenst in dit nieuwe jaar.

Door de Geest gedreven kwam Simeon naar de tempel. Hij zag Jezus, loofde God en zei tot Maria: 'Deze jongen zal een omstreden teken zijn.'

In de tempel kwam ook de hoogbejaarde profetes Hanna naar Jezus toe. Ze dankte God en sprak met anderen over Jezus.

Fest van Johannes, de naaste vriend van Jezus. Hij schreef op wat hij met Hanna naar Jezus toe zag: alles over Jezus, opdat ook wij het zouden lezen.

Octaaf is acht. Het kerstoctaaf duurt acht dagen.
Op elk van de acht zijden van dit boompje staat een kernachtige gedachte uit de Bijbelteksten voor die dag, geschreven door Kees Slijkerman.

Daaronder staat vermeld welke Bijbelteksten er gelezen worden in de katholieke kerk op de acht kerstdagen, die beginnen op 25 december en eindigen op 1 januari, uitgezonderd de zondag na kerst want dan zijn de lezingen: Sir.3,2-6+12-14; Kol.3,12-21; Mt.2,13-15+19-23.

Wie is het Kerstkind Jezus? Ontdek het zelf. Lees honderd Bijbelse namen en titels voor Hem, op www.stucom.nl >>> 0015

Dit octaafboompje werd voor het eerst uitgegeven in september 1996 door de creatieve afdeling van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.