



BREUKELLEN EN BONIFATIUS

In 2020 was het 1300 jaar geleden dat Bonifatius in Breukelen kwam en er met succes een christelijke geloofsgemeenschap vestigde. Hij wijdde daar in 720 een bestaande Friese tempel aan de heilige Petrus en ongeveer op dezelfde plek is later in de 15de eeuw de Pieterskerk gebouwd die er nu nog staat.

1300 jaar Bonifatius-Breukelen

Op 22 mei 2021 is een Bonifatius-gedenksteen onthuld door wethouder Jeroen-Willem Klomps.



Deze reliëfsteen is geplaatst in de buitenmuur van de Pieterskerk, midden in het dorp. Lees [hier](#) wat erop te zien is en [hier](#) meer over de beeldhouwer, Serge van Druten.

Herdenking

Aan de onthulling ging een herdenkingsbijeenkomst vooraf. Ds. Krijn Hage zei in zijn [welkomstwoord](#): 'Het verleden gedenken is waardevol. Nog waardevoller is het te bedenken dat de toekomst groter is dan het verleden. Dat was, vrij vertaald, ook de kern van de christelijke boodschap die Bonifatius hier kwam brengen.'

Aansluitend beschreef historicus Bertine Oosthoek-Bogaard in een korte [lezing](#) de geschiedenis van Bonifatius en Breukelen. Daarin vertelt ze ook wat Bonifatius ons nu nog heeft te zeggen. De hele bijeenkomst is op YouTube [te zien](#).



Geveststeen Bonifatius 720-2020 onthuld. Livestream Pieterskerk te Breukelen.

Tijdschrift Historische Kring Breukelen

De uit Breukelen afkomstige historiebenschrijver Dr. Arie A. Mante schrijft: 'Binnen Nederland hebben alleen Breukelen en Woerden een kerk waarvan de stichting teruggaat op Bonifatius. In en rond Breukelen ontwikkelde Bonifatius zijn missioneringsstrategie.' In *Tijdschrift Historische Kring Breukelen* publiceerde zeker driemaal over Bonifatius. in [1992 *De kerstening van de Vechtstreek*](#), in [1999 *Bonifatius, Velsen en Breukelen*](#) en in [2004](#) nog een [artikel](#), waarin hij schrijft: 'In het gebied van en rond Attingahem lieten velen zich al spoedig dopen. Dat betekende in die tijd overigens niet dat ze het christelijke geloof al volledig aanvaard hadden, maar slechts dat ze bereid waren zich verder in het nieuwe geloof in te laten wijden.' In [2020](#) voegde Anne Hogewey aan deze reeks over Bonifatius in hetzelfde tijdschrift toe de publicatie [Bonifatiusjaar Breukelen/Woerden 720-2020](#).

Bonifatiushuis naast de Pieterskerk

In Breukelen herinnert ook het *Bonifatiushuis* naast de Pieterskerk aan Bonifatius.



Bonifatiushuis in Breukelen

Op de website van de Pieterskerk stond medio 2018: "Bonifatius verkondigde omstreeks 720 het christelijke geloof in Attingahem aan de Vecht (= Breukelen). Een daar aanwezige Friese godentempel (fanum) werd toen vermoedelijk door hem heringericht en gewijd als christelijk bedehuis. Zoals Bonifatius ook elders deed, wijdde hij dit godshuis aan



Sint-Pieter (Petrus). Het gebouw stond toen iets meer naar het westen dan de huidige kerk, waarvan de toren staat op de plek waar in de Karolingische tijd het koor moet hebben gelegen.

Het oudste gebouw zal uit hout opgetrokken zijn geweest. Daarna stonden er achtereenvolgens drie stenen kerkgebouwen. De oudste delen van het huidige stenen gebouw (koor en transept) dateren uit de 15de eeuw en zijn over de fundamenten van de tweede stenen kerk heen gebouwd."

Meer:

www.vriendenvandepieterskerk.nl/bonifatiusjaar

www.vriendenvandepieterskerk.nl

www.vensteropdevecht.nl/historie/135.html

Kees Slijkerman
Versie 27-6-2021