



Utrecht en Bonifatius

Utrechtenaren publiceren over Bonifatius

In 716 bezocht Bonifatius Utrecht, tijdens zijn eerste reis naar het vasteland van Europa. Hij sprak toen met de Friese koning Radbod, alias Redbad of Radboud.

In 719 arriveerde hij opnieuw in Utrecht, dat in die tijd een kerkelijk centrum en missiepost was. Hij hielp Willibrord en missioneerde vanuit Utrecht in Breukelen, Woerden en Velsen.

In 719 vertrok weer, via de Rijn, langs de de handelsplaats Dorestad naar regio Trier en verder.

In 753 kwam hij weer, om te missioneren.

In 754, na zijn dood bij Dokkum, was zijn ontzielde lichaam nog in Utrecht.

Opvallend is dat Utrecht 1300 jaar na Bonifatius' komst naar Utrecht veel minder aandacht heeft voor zijn betekenis voor midden-Nederland dan Wijk bij Duurstede, Breukelen en Woerden.

-28 mei 2016 waren vertegenwoordigers uit Utrecht aanwezig bij de herdenking in Wijk bij Duurstede.

-23 juni 2016 hield de *Tilburg School of Catholic Theology* een themadag in Utrecht over *Bloedgetuigen, martelaarschap door de eeuwen heen*. Hoofdspreker was kardinaal W. Eijk met zijn lezing [De heilige Bonifatius, Bisschop en martelaar](#).

Vanuit Utrecht zijn wel al heel wat gedegen publicaties over Bonifatius verschenen.

In 2016, toen herdacht werd dat Bonifatius 1300 jaar eerder zijn eerste reis maakte naar het vasteland van Europa, naar Dorestad, hebben minstens drie bekende Utrechtenaren over Bonifatius gepubliceerd:

-Luit van der Tuuk in het boek [Bonifatius in Dorestad](#)

-Kardinaal Wim Eijk in zijn lezing [De heilige Bonifatius, Bisschop en martelaar](#), in 2016 uitgegeven door Tilburg University, in 2020 gepubliceerd als www.stucom.nl/bonifatius/044.pdf

-Maarten van Rossem in de documentaire [De Heilige Bonifatius in Utrecht](#) op RTV Utrecht.

Verder verschenen van Utrechtse historici:

-*Bonifatius en de kerk van Nederland* van C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn (2005; uitverkocht maar [hier als download](#)) [Meer over dit boek](#)

-[Bonifatius als bouwer van de Utrechtse Sint-Salvatorkerk](#) door Charlotte J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn

-*754: Bonifatius bij Dokkum vermoord* van Marco Mostert (1999)

Versie 1-4-2020