



CAMINO BONIFATIO

Dorestad-Dokkum



*Start bij de toren van de Grote Kerk,
Markt, Wijk bij Duurstede*

Bonifatius zijn eerste tocht naar het vasteland van Europa ging in 716 van Londen naar Dorestad, in die tijd een belangrijke handelsplaats. Op zijn latere tochten door Europa is Bonifatius nog vaker langs Dorestad gekomen, ook tijdens zijn geruchtmakende laatste tocht, die in 754 eindigde met zijn gewelddadige dood in de buurt van Dokkum.

Sinds 2023 is er [een wandelroute](#) in het voetspoor van Bonifatius van Dorestad naar Dokkum.*

Sinds 2025 ook een fietsroute langs fietsknooppunten die inhoudelijk aansluit bij de toeristische beschrijvingen in het boek voor de wandelroute.

Vanaf 2026 is er onderstaande aanvullende tekst met inhoudelijke thema's bij de route Dorestad-Dokkum, ook eenvoudig met de auto te doen.

Themaroute

Wie zijn leven spiegelt aan dat van Bonifatius, kan op dat traject thema's tegenkomen die een 'Camino-Bonifatio' van Wijk bij Duurstede naar Dokkum extra inhoud kunnen geven. Helemaal als je je daarbij inleeft in het geestelijk leven van Bonifatius, waarover veel bekend is, onder meer uit de [brieven van Bonifatius](#) zelf.

In Dorestad

Wat deed hij in Dorestad?

In de oudste en volgens historici meest betrouwbare bron schrijft Willibald al in de achtste eeuw:

"...inpenso prospero ventorum flatu pervenit at Dorestat ibique aliquandiu commoratus debitum domino Deo exsolvit die noctuque praeconium."

Letterlijk vertaald door Cas Hofstee:

"Met een gunstige wind bereikte hij Dorestad, waar hij enige tijd verbleef en zijn verschuldigde eerbetoon aan God de Heer bracht, zowel overdag als 's nachts."

In de gezaghebbende Duitse vertaling van Reinold Rau staat er:

"...(er) gelangte bei günstigem Winde nach Dorestet, verweilte dort eine Zeitlang, und sagte Tag und Nacht dem Herrn Gott schuldigen Dank"

God danken en eren bij aankomst en vertrek, in het voetspoor van Bonifatius...

Naar Utrecht: carrièreswitch?

In 716 hoorde Bonifatius - na een paar dagen in Dorestad te zijn geweest - dat de Friese koning Redbad in Utrecht was. Het eerste traject gaat dus van Wijk bij Duurstede langs de Kromme Rijn naar Utrecht. Bonifatius ging het gesprek aan met Redbad.

Het was een ontmoeting tussen verschillende geloofsovertuigingen. Het evangelie dat Bonifatius bracht, was nieuw voor de meeste inwoners hier. Zo kan dit traject je laten nadenken over verschillende *denkrichtingen*.

Toen Bonifatius in 716 van Dorestad naar Utrecht ging, dacht hij na over *een nieuw arbeidsveld*. Hij was ruim 40 jaar, had als monnik, diplomaat en geleerde al een carrière achter de rug, maar voelde zich kennelijk geroepen om zijn gaven breder in te zetten in Europa. Drie jaar later zou hij in Utrecht langere tijd in Utrecht verblijven, als medewerker van bisschop Willibrord. Aan de kloosterschool te Utrecht heeft Bonifatius met name bijgedragen via zijn leerling Gregorius.

Naar Breukelen: werk niet vruchteloos



Van Utrecht gaat het langs de Vecht naar Breukelen,



waar Bonifatius het fundament heeft gelegd voor een christelijke geloofsgemeenschap. Een gedenksteen in de buitenmuur van de Pieterskerk getuigt daarvan en laat zien dat zijn werk niet vruchteloos was. Een mooie aanleiding om na te denken over de vruchtbaarheid van je eigen werk en bijdrage aan deze maatschappij.

Naar Almere: welk geestelijk voedsel?

Vanaf de Vecht vervolgde Bonifatius zijn tocht in 754 via 'het Almere'. Dat water heette later de Zuiderzee en nu IJsselmeer/Flevopolders. In Almere-Stad staat sinds 2022 Sint-Bonifatiuskerk, te vinden aan Contrabasweg 239. Op de website <https://katholiekalmere.nl/vieringen/> is te zien wanneer je een viering in deze kerk kunt meemaken.

Bonifatius was een kerkhervormer in heel Europa. Naar zijn voorbeeld kun je meewerken aan de opbouw, vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk.

Bonifatius liet zich daarbij voeden door dagelijks de Eucharistie te vieren en zevenmaal daags Psalmen te bidden, zoals hij dat van jongs af aan in het klooster had geleerd.

Waar haal je zelf je geestelijk voedsel vandaan?

Via Aldeboarn: wat betekent gedoopt-zijn?

Bonifatius werd gedood ergens aan de oever van het water de Boorne. Hij kwam daar voor mensen die gedoopt waren, maar nog niet het sacrament van het vormsel hadden ontvangen.



Wandelen langs de Boorne, dat kan bij Aldeboarn.

Volgens overleveringen heeft Bonifatius daar mensen gedoopt.

Hij doopte vanuit een bron, waaroverheen later een tufstenen kerk. Gedoopt-zijn betekent opgenomen te zijn in de gemeenschap van Jezus Christus.



De oude kerk in Aldeboarn is vaak open voor een bezoekje.

Dokkum: nog iets in laatste levensfase?

Bonifatius was op zijn laatste reis al ruim 80 jaar. Een traject dus om stil te staan bij de invulling van de laatste fase van je leven.

Moet je nog iets doen waartoe je geroepen bent?

De Bonifatiuskapel in Dokkum is een prachtig eindpunt voor deze *Camino* naar Dokkum.

Kees Slijkerman
catechese@johannesdedoper.net

Info: Folder *Bonifatius in Wijk bij Duurstede* in VVV en Mariakapel; www.stucom.nl/bonifatius

Van Dorestad naar Dokkum - In het voetspoor van Bonifatius; 2023, Uitg. *Gegarandeerd Onregelmatig*; 24 wandeletappes, waarvan begin en einde steeds met openbaar vervoer bereikbaar zijn.