

MENSEN VAN HET EERSTE UUR deel 1:

Ralph Keifer, Kevin en Dorothy Ranaghan, Ralph Martin, Steve Clark e.a.

Over het begin van de katholieke Charismatische Vernieuwing in de Verenigde Staten

Kees Slijkerman

De katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) heeft geen stichter en is niet ontstaan vanuit een vooropgezet plan. Hooguit kan men achteraf zeggen dat het een plan van God was en dat het Tweede Vaticaans Concilie de deuren van de Rooms Katholieke Kerk opnieuw wagenwijd open had gezet voor de charismata, de gaven van de Geest. Toch hebben bepaalde mensen van het eerste uur wel een belangrijke rol gespeeld toen de KCV in de Verenigde Staten begon. Ralph Martin, is een van hen.

Ralph Martin en Steve Clark waren stafmedewerkers in een studentenparochie in East Lansing in de staat Michigan. Tijdens een Nationale Cursillo Conventie in augustus 1966 ontmoetten zij mensen van de Duquesne Universiteit in Pittsburgh. Steve Clark gaf hen bij die ontmoeting het boek *'Het kruis in de asfaltjungle'*.

Dat boek is geschreven door John Sherill en gaat over het leven en werk van de Pinkstervoorganger David Wilkerson. Wilkerson werkte onder de bendes en verslaafden in New York. Wat hij in dat boek vertelde over de 'doop in de Geest' boeide de mensen van Duquesne.

Toen zij van 17 tot 19 februari 1967 met ongeveer dertig mensen een retraiteweekend hielden, hadden de meesten als voorbereiding *'Het kruis in de asfaltjungle'* gelezen. Tijdens dat weekend, waarin werd gebeden en gemediteerd over de eerste vier hoofdstukken van de Handelingen der Apostelen, hadden de meeste deelnemers de ervaring gedoopt te worden in de Geest. Een van de verantwoordelijken was Ralph Keifer die enkele weken eerder al in een interkerkelijke

groep de doop in de Geest had ontvangen. Hij vertelde aan Kevin en Dorothy Ranaghan, die woonden in de stad South Bend, over dat weekend en over die doop in de Geest. Kevin en Dorothy lieten op 5 maart 1967, samen met zeven anderen over zich bidden onder handoplegging en ook zij ontvingen zo de doop in de Geest.

Na de paasvakantie hadden de Ranaghans contact met Ralph Martin en Steve Clark die intussen, tijdens een bezoek aan Pittsburgh, ook de doop in de Heilige Geest hadden ontvangen. Samen organiseerden zij het "Michigan State weekend" met tachtig studenten, docenten en priesters. Er was niet op zoveel deelnemers gerekend en daarom speelde dit gebedsweekend zich gedeeltelijk buiten af. Daardoor kwam het onbedoeld veel meer in de openbaarheid, wat een heleboel publiciteit tot gevolg had. In de herfst van 1967 zijn Steve Clark en Ralph Martin verhuisd naar Ann Arbor, waar een grote belangrijke charismatische gemeenschap ontstond.

© Dit artikel stond in november 1991 in *Bouwen aan de Nieuwe Aarde*

Literatuur:

Heel deze geschiedenis, met persoonlijke getuigenverklaringen, staat te lezen in het Engelse boek *'Catholic Pentecostals'* (uitg. Paulist Press 1969) van de Kevin & Dorothy Ranagan. Het boek *'Het kruis in de asfaltjungle'* is nog altijd verkrijgbaar en is ook verfilmd. Deze film is ook in Nederland te huur, en als video bij stichting Samuel te lenen. In 1992 verscheen een boek met getuigenverklaringen van het begin van de KCV in Duquesne, 1967: *As By A New Pentecost* - Patti Gallagher Mansfield, 1992, uitg. Franciscan University Press, Steubenville, ISBN 0-940535-44-0 (Dit boek is in 2015 in herziene uitgebreide versie opnieuw uitgegeven onder ISBN 978-1-61956-511-1 door Amor Deus Publishing.)

Meer over het Duquesne Weekend: 0033 en 0169 (een vertaling van 0169uk) op www.stucom.nl

Dit is document 0033 op www.stucom.nl