

Deel 1

HET WEEKEND WAARMEE HET BEGON

Patti Gallagher Mansfield

**Hoe is de Katholieke Charismatische Vernieuwing 40 jaar geleden ontstaan? Er zijn in meerdere landen onafhankelijk van elkaar beginpunten aan te wijzen, maar een retraite die achteraf de naam Duquesne Weekend kreeg (spreek uit Doekeen), was wel het duidelijkste begin. Daarover kon u al in het januarinumnummer van Bouwen aan de Nieuwe Aarde het relaas van Kardinaal Suenens lezen. In dit nummer laten we Patti Gallagher aan het woord, een van de deelnemende studentes van de Duquesne Universiteit, waar het weekend naar genoemd werd.\* Dit eerste deel van haar verslag eindigt met een gebed dat iedereen nu nog kan bidden, zeker als voorbereiding op Pinksteren. Redactie.**

Vaak vragen mensen me of ik het nooit moe word te spreken over dat weekend op de Duquesne Universiteit in 1967. Ik word het nooit moe, want het is een *love story*, het verhaal van Gods buitengewone, genaderijke antwoord op het gebed van enkele doodgewone mensen.

GRONDBEGINSEL

In Lucas 11,10-13 zegt Jezus: 'Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. (...) Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, *hoeveel te meer* zal de Vader in de hemel dan niet *de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen*.' We vinden hier een betrouwbaar grondbeginsel: vanaf het eerste Pinksteren is de Heilige Geest altijd gekomen als verhoring van vurig gebed, gebed dat hongerig en dorstig is naar méér van God... gebed dat vraagt, zoekt, klopt. In mijn boek *As by a New Pentecost* beschrijf ik hoe de hele twintigste eeuw op een bijzondere wijze aan de Heilige Geest was toegewijd. Op het eind van de negentiende eeuw drong de zalige Elena Guerra er bij paus Leo XIII op aan, de hele Kerk op te roepen om vuriger tot de Heilige Geest te bidden... om als het ware een blijvend Cenakel van gebed te zijn. En natuurlijk herinner je je het gebed tot de Geest dat we baden voor het Tweede Vaticaanse Concilie: 'Heilige Geest, hernieuw vandaag uw wonderen, als een nieuw Pinksteren'.

In de lente van 1966 waren twee professoren aan de Duquesne Universiteit aan het *vragen, zoeken en kloppen*. Ze hadden zich ertoe

verbonden dagelijks te bidden om een grotere uitstorting van de Geest in hun leven en daarbij de mooie pinkstersequentie *Veni, Sancte Spiritus* (Kom, heilige Geest) te bidden. Ze kregen van vrienden twee boeken: *The Cross and the Switchblade*\*\* en *They Speak With Other Tongues*\*\*\*. Beide boeken beschrijven de ervaring van de doop in de Heilige Geest. De professoren begrepen dat ze juist hiernaar op zoek waren.

NIEUWE DINGEN

In januari 1967 waren vier katholieken van de Duquesne Universiteit voor het eerst bij een charismatische gebedsbijeenkomst met deelnemers van diverse kerken. Het heette de Chapel Hill bijeenkomst, en vond plaats in het huis van Flo Dodge, een presbyteriaanse dame die vervuld was van de Geest. Het was opmerkelijk dat enkele maanden voordat de katholieken kwamen de Heer haar ertoe had geleid Jesaja 48 te lezen, waar Hij aankondigt dat Hij 'nieuwe dingen' gaat doen.

Inderdaad ging God als een gevolg van de gebedsbijeenkomst nieuwe dingen doen onder de katholieken. De mensen van Duquesne waren onder de indruk van wat ze daar zagen. Op 20 januari gingen twee van hen opnieuw ernaartoe. Ze ontvingen de doop in de Heilige Geest en begonnen charismatische gaven te vertonen. Ze keerden naar huis terug om met de andere twee te bidden, die er die avond niet bij geweest waren.

In die tijd was ik bij een Chi Ro-Bijbelgroep die haar bijeenkomsten hield op de campus van de Duquesne Universiteit. Twee van de

professoren begeleidden de Chi Ro. Ofschoon ze ons niet ronduit over hun charismatische ervaring vertelden merkten degenen die hen kenden wel dat ze een nieuwe vreugde uitstraalden. Wij waren plannen aan het maken voor onze retraite in februari en de professoren stelden een nieuw thema voor: *De Heilige Geest*. Ze zeiden ons als voorbereiding op de retraite verwachtingsvol te bidden, *Het kruis in de asfaltjungle* te lezen én de hoofdstukken 1 tot en met 4 van de Handelingen van de apostelen.

Een paar dagen voor de retraite knielde ik in mijn kamer neer en bad:

De originele Engelse tekst van dit artikel staat als 0169uk op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

\* De volledige naam is: *Duquesne Universiteit van de Heilige Geest*. Een katholieke universiteit in Pittsburgh, bestuurd door de paters van de Heilige Geest.

\*\* Dit boek (van David Wilkerson) werd in het Nederlands vertaald als *Het kruis in de asfaltjungle*. Uitg. Gideon, Hoornaar, 2003 (29ste druk). ISBN 978 90 6067 2303.

\*\*\* Auteur: John L. Sherrill. In het Nederlands vertaald als *Reporter van Gods Geest*. Uitgeverij Gideon bereidt een heruitgave voor.

#

Deel 2

## HET WEEKEND WAARMEE HET BEGON

Patti Gallagher Mansfield

*In het vorige artikel beschreef Patti wat er gebeurde voorafgaand aan het weekend in februari 1967, dat algemeen beschouwd wordt als het begin van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Nu: dat weekend zelf en de uitstraling ervan.*

Op 17 februari 1967 vertrokken we met zeventien personen naar het retraitehuis *De Ark en de Duif*, aan de rand van de stad. Elke keer als we bijeenkwamen lieten onze professoren ons de oude hymne *Veni Creator Spiritus* (Kom, Schepper Geest) zingen. Vrijdagavond was er een overweging over Maria. Daarna hadden we een biechtviering. We lazen in Johannes 16,8 dat de Geest wanneer Hij komt de wereld duidelijk zal maken wat zonde is. Dat gebeurde met ons toen we ons berouw uitspraken in het sacrament van boete en verzoening.

### ERG EENVOUDIG

Op zaterdag kwam een lid van de Chapel Hill-gebedsgroep over Handelingen 2 spreken. We wisten alleen dat ze een protestantse vriendin was van onze professoren. Ofschoon haar

'Heer,  
ik geloof  
dat ik uw Geest al ontvangen heb  
toen ik gedoopt en gevormd werd.  
Maar als het mogelijk is  
dat uw Geest  
meer in mijn leven doet  
dan Hij tot nog toe doet,  
dan wil ik dat!'

Mijn gebed zou spoedig op een spectaculaire manier verhoord worden.

presentatie erg eenvoudig was, was die vol van geestelijke kracht. Ze sprak over overgave aan Jezus als Heer en Meester. Ze beschreef de Heilige Geest als een persoon die haar elke dag kracht gaf. Hier stond iemand die de indruk gaf dat ze Jezus echt op een intieme en persoonlijke manier kende! Ze kende de kracht van de Heilige Geest zoals de apostelen die kenden. Ik wist dat ik wilde wat zij had en ik schreef in mijn aantekeningen: 'Jezus, wees werkelijkheid voor mij'.

### JA TEGEN DE GEEST

In het gesprek dat op haar inleiding volgde stelde David Mangan voor dat we onze retraite af zouden sluiten met een hernieuwing van ons vormsel. Dat wij, als jongvolwassenen, ons persoonlijke *ja* uit zouden spreken tot de Heilige Geest. Ik haakte mijn arm in de zijne

en zei: 'Al wil niemand anders het doen, ik doe het.' Toen scheurde ik een stukje papier van een velletje af en schreef: 'Ik wil een wonder!' en prikte het op het mededelingenbord.

#### ALLERHEILIGSTE

Op zaterdagavond zouden we een verjaardagsfeestje hebben voor een paar van onze leden, maar er was een lusteloosheid in de groep. Ik liep wat rond en kwam in de kapel op de bovenverdieping... niet om te bidden maar om studenten die daar eventueel zouden zijn te zeggen dat ze naar beneden moesten komen voor het feestje. Maar toen ik binnenkwam en in de tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligste knielde, trilde ik letterlijk van ontzag voor zijn majesteit. Het besef overviel me dat Hij de Koning der koningen is en de Heer der heren. Ik dacht: 'Vlug wegwezen voor er iets met je gebeurt'. Maar nog groter dan mijn angst was mijn wens om mezelf onvoorwaardelijk aan God over te geven.

#### ERVARING VAN LIEFDE

Ik bad: 'Vader, ik geef mijn leven aan U. Wat U me ook vraagt, ik aanvaard het. En als het lijden inhoudt, aanvaard ik dat ook. Leer me alleen Jezus te volgen, en lief te hebben zoals Hij liefheeft.' Op het volgende ogenblik lag ik plat met mijn gezicht op de grond, overstroomd met een ervaring van Gods barmhartige liefde... een liefde, helemaal onverdiend en toch in overvloed gegeven. Terecht schrijft Paulus dat 'Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest die ons gegeven is' (Romeinen 5,5). Bij dit alles gingen mijn schoenen uit. Ik was inderdaad op heilige grond. Ik had het gevoel dat ik wilde sterven en bij God wilde zijn. Het was zoals Augustinus zegt: 'O God, U hebt ons gemaakt voor Uzelf en rusteloos is ons hart tot het rust in U'. Ik wilde me koesteren in zijn tegenwoordigheid. Tegelijk besepte ik dat, als een doodnormaal persoon als ik Gods liefde op zo'n manier kon ervaren, iedereen op deze aardbol dat zou kunnen.

#### VERANDERD

Ik rende naar beneden om de pastor te vertellen wat er gebeurd was en hij zei dat David Mangan vóór mij in de kapel geweest was en

Gods aanwezigheid op dezelfde manier ervaren had. Twee meisjes zeiden me dat mijn gezicht straalde en ze wilden weten wat er gebeurd was. Ik was niet vertrouwd genoeg met de Schrift om te weten dat 2 Korinthiërs 3 spreekt over de stralende glans op het gezicht van Mozes. In vers 18 zegt Paulus: 'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.' Ik ging met deze twee studenten de kapel in en begon te bidden: 'Heer, doe alles wat U zojuist voor mij gedaan hebt ook voor hen!' Ik denk dat er nooit een kortere vormingscursus Leven in de Geest is geweest!

#### GEBOORTE VAN DE KCV

In het uur dat volgde bracht God op zijn grootse wijze veel studenten de kapel in. Sommigen lachten, anderen huilden. Sommigen baden in tongen, anderen voelden net als ik een brandende stroming door hun handen. Een van de professoren kwam binnen en riep uit: 'Wat zal de bisschop zeggen als hij hoort dat al deze kids gedoopt zijn in de Heilige Geest!' Ja, het was een feest die avond, het feest van een nieuwe geboorte, een feest dat God gepland had in de Bovenzaal. Het was de geboorte van de Katholieke Charismatische Vernieuwing!

Toen we terugkwamen op de campus schiepen we daar heel wat beroering. Een vriend zei me: 'Patti, als ik je niet beter kende zou ik zeggen dat je dronken was!' Net als de apostelen met Pinksteren konden we niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hadden. Plotseling hadden we charismatische gaven zoals profetie, onderscheiding van geesten en genezing. Een van onze professoren getuigde voor zijn vrienden op de Notre Dame Universiteit en de Michigan State Universiteit met deze woorden: 'Ik geloof niet meer in Pinksteren, ik heb het gezien!' In de afgelopen veertig jaar is de genade van dit nieuwe Pinksteren van een handjevol studenten op het Duquesne weekend verspreid over miljoenen katholieken over de hele wereld. Waarom? Omdat God vastbesloten is zijn Geest uit te zenden om het gezicht van de aarde te vernieuwen!

## GEBED

'Vader,  
ik geef mijn leven aan U.  
Wat U me ook vraagt,  
ik aanvaard het.  
En als het lijden inhoudt,  
aanvaard ik dat ook.  
Leer me alleen Jezus te volgen,  
en lief te hebben zoals Hij liefheeft.'

Patti Gallagher Mansfield,  
18 februari 1967

Deel 3

### Slotwoord

#### DE HEILIGE GEEST EN MARIA

Patti Gallagher Mansfield

In zijn voorwoord op mijn boek *As by a New Pentecost* schreef kardinaal Suenens dat Jezus Christus op een mystieke wijze doorgaat geboren te worden uit de Heilige Geest en uit Maria, en dat wij nooit mogen scheiden wat God verenigd heeft. Als wij in de Vernieuwing Jezus aan de wereld willen verkondigen, hebben we de Heilige Geest nodig en hebben we Maria, de Moeder, nodig. Precies zoals Maria in de Bovenzaal was met Pinksteren, zo is ze ook bij ons, elke keer als wij terugkeren in de Bovenzaal. Als we haar maar net als de geliefde leerling Johannes verwelkomen als Moeder, dan zal zij ons leren hoe we ons

kunnen overgeven aan de wil van de Vader, hoe we tot bij het kruis trouw kunnen zijn aan Jezus, hoe we kunnen bidden met een nederig, zuiver en volgbaar hart om meer van de Geest te ontvangen, en hoe we één grote familie kunnen zijn. Zij is de Bruid van de Heilige Geest en zij weet beter dan ieder ander hoe je je aan de Geest kunt overgeven. En zo, net als Maria in haar *Magnificat* (Lucas 1,46-55), wil ik verkondigen: '... ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam'. Amen!

Dit artikel is gepubliceerd met toestemming van Patti Gallagher Mansfield, [www.ccrno.org](http://www.ccrno.org).

De originele Engelse tekst van dit artikel staat op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl), nr. 0169uk.

Deze Nederlandse vertaling is gemaakt door Jan van Beeck ofm.

Deel 3 is in deze vertaling niet eerder gepubliceerd.

Dit is document 0169 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)