

Op weg naar een tweede 'Vergadering van Jeruzalem'

Toward Jerusalem Council II (TJCII) werd tot nu toe vertaald met: Op weg naar een Tweede Concilie van Jeruzalem. Een betere vertaling is: Op weg naar een tweede 'Vergadering van Jeruzalem'.

Bij TJCII zijn Messiasbelijdende Joden en christenen uit alle kerken en kerkelijke gemeenschappen betrokken. Het woord 'concilie' wordt heel verschillend verstaan.

TJCII verwijst naar de vergadering te Jeruzalem die beschreven wordt in Handelingen 15. Op die vergadering van Messiasbelijdende Joden ging het over de vraag of de niet-Joden die tot geloof in Messias Jezus waren gekomen, óók besneden moesten worden en zich moesten houden aan de wet van Mozes (vers 7). Het antwoord was dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf (vers 20).

De tweede 'vergadering van Jeruzalem' zal juist gaan over het recht van Messiasbelijdende Joden om als jood de Messias te belijden en te volgen.

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, januari-februari 2007, besteladres: info@kcv-net.nl
Deze tekst staat als voetnoot onder het artikel *De Katholieke Kerk en de Spaanse Joden*, geschreven door Kees Slijkerman, nr. 0180 op www.stucom.nl

Meer over TJCII op www.tjcii.org, www.tjcii.nl en in de rubriek Joden-christenen op www.stucom.nl.

Dit is nr. 0181 op www.stucom.nl