

PAUS FRANCISCUS OVER CHARIS

Een nieuwe, unieke dienst van onderlinge samenwerking

De internationale dienstverlening voor charismatische vernieuwing is op initiatief van paus Franciscus gereorganiseerd tot één nieuwe service, CHARIS genaamd. Bij het begin van CHARIS, op 8 juni 2019, sprak paus Franciscus de verzamelde leidinggevenden toe. Hieronder zijn toespraak.

Dit Pinksteren is het begin van een nieuw gedeelte van de reis die 52 jaar geleden door de charismatische vernieuwing is begonnen. De charismatische vernieuwing, die zich in de Kerk ontwikkeld heeft omdat God het wilde, vertegenwoordigt - om Paulus VI te parafaseren - "een grote kans voor de Kerk".* Namens de hele Kerk dank ik vandaag ICCRS en de Katholieke Fraterniteit voor de missie die zij de afgelopen dertig jaar hebben uitgevoerd. Jullie hebben nieuwe wegen gevonden en door jullie trouw is het mogelijk gemaakt dat CHARIS er vandaag is. Dank jullie wel!

Mijn dank gaat ook uit naar het team van vier personen, die ik opgedragen heb om deze unieke, nieuwe dienst te verwezenlijken. Ik ben evenzeer het *Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven*, in de persoon van kardinaal Farrell dankbaar, die jullie heeft bijgestaan.

Allen vormen een geheel

Vandaag eindigt het ene en begint het andere. Een nieuw gedeelte van deze reis vangt aan. Een gedeelte dat gekenmerkt wordt door broederschap tussen alle leden van de charismatische familie, in wie de machtige aanwezigheid van de Heilige Geest zich kenbaar maakt ten gunste van de gehele Kerk. Een aanwezigheid die iedereen gelijk maakt, want ieder is geboren uit dezelfde Geest: groot en klein, oud en jong, wereldwijd verbonden of juist lokaal, allen vormen een geheel dat altijd groter is dan de som van de delen.

Een God van nieuwheid

Een nieuwe, unieke dienst van gemeenschap. Nieuw. Zoals ik jullie in het Circus Maximus heb gezegd**²: wat nieuw is kan destabiliseren. In het begin is er een gevoel van onzekerheid ten opzichte van de veranderingen die het nieuwe met zich mee zal brengen. Soms geven we de voorkeur aan onze eigen manier van doen en trekken we ons terug van de anderen.

Dit is een verleiding van de duivel. Als iemand denkt: "Nee, mijn manier is beter", of "Ik geef de voorkeur aan het oude, boven het nieuwe", dan is de duivel daar, omdat hij mij afsnijdt van de eenheid met alle anderen. Zeker, een bepaalde angst voor het nieuwe is menselijk, maar dit zou niet zo moeten zijn voor geestelijke personen. *Zie, Ik maak alles nieuw*, zegt de Heer ons in het Boek van de Openbaring (21,5). Onze God is een God van nieuwheid. De nieuwe dingen van God zijn altijd een zegen, omdat ze voortkomen uit zijn liefdevolle hart. Er is altijd een verleiding om te zeggen: "We zijn goed zoals we zijn; alles gaat goed, waarom veranderen? Laten we alles bij het oude houden; we weten wat we doen." Deze manier van redeneren komt niet van de Geest. Misschien van de geest van de wereld, maar niet van de Heilige Geest. Maak deze fout niet. Het is de Heer die zegt: *Ik maak alles nieuw*.

Alle groepen

Nieuw en uniek. Een dienst die bedoeld is om alle charismatische groepen te ondersteunen die de Geest in de wereld heeft opgericht. Niet een kantoor om een paar groepen te dienen en een ander kantoor voor andere, nee, één dienst voor allen.

Dienst. Geen bestuur. In elke menselijke organisatie, seculier of geestelijk, kan er de verleiding zijn om gericht te raken op persoonlijk gewin. En ambitie om op te vallen, te leiden, geld te verdienen... Dat verandert nooit. Corruptie komt op die manier binnen. Nee: dienstbaarheid, altijd dienstbaarheid. Deze dienstbaarheid gaat er niet om je zakken te vullen - de duivel komt door je zakken binnen - maar draait om *geven*, geven, jezelf geven.

Geen enkel lid belangrijker

*Broederschap****. Eén van hart, samen gericht op de Vader en getuigenis aflegend van

eenheid in verscheidenheid: een verscheidenheid van charisma's die de Geest heeft opgewekt gedurende de laatste 52 jaar. *Vergroot de ruimte in uw tent*, lezen we in de profetie van Jesaja (54,2), zodat allen daar kunnen verblijven als leden van een familie. Een familie, waar slechts één God en Vader is, één Heer Jezus Christus en één Geest van leven. Een familie waar geen enkel lid belangrijker is dan het andere op basis van deugd of leeftijd, intelligentie of begaafdheid, want allen zijn geliefde kinderen van dezelfde Vader. In dit licht is Sint-Paulus' voorbeeld van het lichaam en de ledematen voor ons allemaal veelzeggend (zie *1 Korintiërs 12,12-16*). Elk ledemaat van het lichaam heeft alle anderen nodig. Allemaal samen.

Jonge mensen

Ik zie dat er een vertegenwoordiger van jonge mensen zit in de het nieuwe internationale coördinerende team****. Is zij hier? Gefeliciteerd! Ik ben blij voor je. Jonge mensen zijn de toekomst van de Kerk. Maar ook geldt, dat zij het heden zijn: het heden en de toekomst van de Kerk. Het doet me deugd dat jullie hen zo zichtbaar hebben gemaakt en de kans gegeven om hun verantwoordelijkheid uit te oefenen, om het heden te zien met andere ogen en om samen met jullie naar de toekomst te kijken.

Documenten van Mechelen

Ik zie ook dat CHARIS nu de rechten heeft om de *Documenten van Mechelen* te publiceren. De voorzitter heeft mij de Spaanse vertaling gegeven. Dank u! Dit is een goede zaak. Maak die documenten bekend! Zoals ik jullie al vaker hebt gezegd, zijn zij een 'handleiding', het kompas voor de stroom van genade.*****

Wat de Paus en de Kerk verwachten

Jullie hebben mij gevraagd jullie te zeggen wat de paus en de Kerk van deze nieuwe dienst verwachten, van CHARIS en van de gehele charismatische vernieuwing.

Ik verwacht dat deze beweging:

- *de doop in de Heilige Geest deelt met iedereen in de Kerk.* Het is de genade die jullie hebben ontvangen. Deel het! Houd het niet voor jezelf!

- *de eenheid dient van het lichaam van Christus, de Kerk, de gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus.* Dat is heel belangrijk, omdat de Heilige Geest eenheid

schept in de Kerk, maar ook verscheidenheid. De persoonlijkheid van de Heilige Geest is heel interessant: met de charisma's scheidt Hij de grootste verscheidenheid, om de charisma's daarna met elkaar in harmonie te brengen in eenheid. Sint-Basilius zegt: "De Heilige Geest is harmonie". Hij creëert harmonie: harmonie in de Geest en harmonie in onszelf. *- de armen en noodlijdenden, lichamelijk of geestelijk, dient.* Dit betekent niet dat de Vernieuwing opeens communistisch is geworden, zoals sommigen zouden kunnen denken. Nee, zij is evangelisch geworden, want dit is het Evangelie.

Allemaal voor de evangelisatie

Deze drie dingen - doop in de Heilige Geest, eenheid in het lichaam van Christus en dienst aan de armen - zijn de manieren om te laten zien dat wij, op grond van het doopsel, allemaal geroepen zijn om ons te geven voor de evangelisatie van de wereld. Evangelisatie die geen zieltjeswinnerij is, maar eerst en vooral getuigenis: een getuigenis van liefde. "Zie hoe zij elkaar liefhebben". Dat was wat een diepe indruk achterliet op mensen die de eerste christenen ontmoetten: "Zie hoe zij elkaar liefhebben."

Dit was wat gemeenschap is. In 2 Johannes 9 staat een waarschuwing, een aanmoediging: *Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet.* Misschien dat sommigen geneigd zijn te denken: "Nee, laten we het zo organiseren of zo. Laten we het huis op deze manier bouwen, of op die..." Maar de liefde moet op de eerste plaats komen. Door ideologie of methodologie alleen *gaan we verder* dan de gemeenschap en Johannes heeft ons gezegd: "Dit is de geest van de wereld, niet de Geest van God." "Zie hoe zij elkaar liefhebben."

Charismatische vernieuwing, stroom van genade van de Heilige Geest, wees getuigen van deze liefde! En alsjeblieft, bid voor mij.

Vertaling: Mark Borst en Kees Slijkerman
De **vet**gedrukte tussenkopjes zijn van de redactie.

*Citaat uit *toespraak paus Paulus VI tot de deelnemers aan het 3^e Internationale Congres van de Katholieke Charismatische Vernieuwing*, 19 mei 1975.

**Toespraak 3 juni 2017, zie [0427](#) op www.stucom.nl.

****Broederschap in de betekenis van Handelingen 2,42 koinonia, communio, onderlinge gemeenschap (Engels: communion; Italiaans: comunione).*

*****Het internationale coördinerende team van CHARIS heet: International Service of Communion.*

*****Documenten van Mechelen, zie [0238](#) op www.stucom.nl en in boekvorm te koop voor €10+ verzendkosten op het KCV-dienstencentrum in Helmond.*

CHARIS is een fusie van ICCRS en de Katholieke Fraterniteit. ICCRS = *International Catholic Charismatic Renewal Services*. Katholieke Fraterniteit = *Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships*.

Team van vier personen, door de paus benoemd = Michelle Moran, Oreste Pesare, Pino Scafuro en Julia Torres.

PAUS: JEZUS LEEFT

Terwijl paus Franciscus de audiëntiehal binnenkwam, zong de verzamelde menigte in het Spaans *Vive Jesus el Señor / Jezus is Heer en Hij leeft* (lied 477 in *Zing een nieuw lied*). De paus reageerde daarop met de woorden: “Ik waardeer het dat tijdens deze Paastijd mensen in sommige landen elkaar begroeten met de woorden ‘Jezus is verrezen!’ en niet met ‘Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’. Dus laten we elkaar op die manier begroeten en zeggen: ‘Jezus is verrezen!’

Ja, Jezus leeft! Dank jullie wel, want jullie hebben onthouden dat ik het eerste lied dat jullie zongen zo mooi vind.”

Vertaling vanuit het Engels zoals gepubliceerd in *Bouwen aan de Nieuwe Aarde* 2019-4

Engelse originele tekst: [0458uk](#) op www.stucom.nl

Alles over CHARIS: <http://www.charis.international/en/home/> en [charis-leidt-de-kcv-een-nieuwe-fase-binnen](#)

Dit is document 0458 op www.stucom.nl