

Twee of meer...

Gezongen bij gelegenheid van het Pastoraal Congres 2008
t&m: Foyer de Charité "Marthe Robin" Thorn

Refr.: Twee of meer, en Je- zus in ons mid- den,
Twee of meer, zelfs wei- nig is voor Hem ge- noeg.
Twee of meer, we mo- gen klein be- gin- nen,
ja, want U Heer houdt ons sa- men, doet ons groei- en,
naar de toe- komst toe...

1. Va- der, Va- der, laat ons al- len één zijn,
2. Valt het zaad- je in de goe- de aar- de,
doe ons groei- en in ge- loof en lief- de
ster- vend geeft het hon- derd- vou- dig le- ven.
tot de he- le we- reld ge- looft
Ze- gen zo ons le- ven, ons werk
in de blij- de bood- schap van uw Zoon!
voor de op- bouw van de é- ne Kerk!