

# PROGRAMMA

versie 23 februari 2010

## PASTORAAL CONGRES 2010, 14-16 maart te Helvoirt

### Zondagavond 14 maart 2010

17.00	Aankomst, registratie, kamers, (vóór 17.00 zijn de kamers niet beschikbaar)
18.00	Broodmaaltijd
19.00	Opening
19.10	Hoe sluit dit congres aan op het vorige?
19.30	Dr. Wilfried Hagemann over: 'Hoe kan ik parochianen bewust maken van hun ontvangen gaven en van hun roeping en zending? Hoe kan ik hen stimuleren om hun gaven te ontwikkelen, om hun charisma's en spiritualiteit ten dienste van medeparochianen te stellen?'
20.15	Reacties uitwisselen in groepjes. Gespreksvragen na voorstelrondje: Wie inspireert jouw parochie? Wat pik je op uit de lezing van Hagemann?
21.15	Completen, dagsluiting in kapel
21.35	Informeel samenzijn in het Atrium

### Maandagmorgen 15 maart 2010

8.00	Lauden, ochtendgebed in de kapel
8.30	Ontbijt
9.30	Opening
9.35 – 10.15	Prof. Fred van Iersel: 'Wie maakt iemand tot een inspirerende persoon, die het geestelijk leven in een parochie impulsen geeft bij het vieren, leren, dienen en gemeenschap beleven? En waaraan kun je een geïnspireerd persoon herkennen?'
10.15	Koffie- theepauze
11.00– 11.40	Prof. Bart Koet over zijn lezing 'Huisgemeentes in Korinthe. Niet alleen om na te volgen.': Een van de oudste teksten die ons iets vertelt over de verschillende groepen leerlingen van Jezus is Paulus' eerste brief aan de Korinthiërs. Bart Koet, docent NT en bijzonder hoogleraar Vroegchristelijke letterkunde van de Faculteit Katholieke Theologie (Tilburg-Utrecht) zal aan de hand van een paar passages uit de brief iets vertellen over de idealen aangaande gemeenschap. Juist omdat de conflicten die er in Korinthe waren van alle eeuwen zijn, kunnen die teksten ons als een heldere spiegel dienen en inspireren om een lerende gemeenschap te worden.
11.40	Aansluitend plenair reageren op beide lezingen
12.00	Mededelingen over het middagprogramma en de informatietafels
12.05	Pauze

### Maandagmiddag 15 maart 2010

12.30	Warme middagmaaltijd
	Pauze
14.30	Koffie en thee in het atrium
15.00	Keuzeprogramma: a. - workshop met Paul Donders: handvatten om wensdromen te kunnen omzetten in beleidskeuzes, tijdsinvesteringen en praktische aanpak. Wat kun je doen om bij alle werkdruk nieuwe initiatieven te laten groeien en onervaren parochianen een stukje leiderschap (over kleine groepen) toe te vertrouwen. b. - Workshop met dr. Wilfried Hagemann: Hoe kan ik als parochiepastor groeien in openheid en gevoeligheid voor de gaven die iedere parochiaan heeft ontvangen?
16.30	Pauze
17.00	Eucharistieviering, hoofdcelebrant Mgr. J. van Burgsteden
18.00	Broodmaaltijd
18.30	Boekentafel

Maandagavond 15 maart 2010

19.30	Opening
19.35	<p>In dit programmaonderdeel met vier sprekers kijken we naar de praktijk: Hoe lukt het om parochianen de leiding te laten nemen over "kleine groepen (8-15 mensen) die op een of andere manier een binding hebben met de R.-K. Kerk en die regelmatig (eens per 1 à 2 weken of in blokken van bijeenkomsten) bij elkaar komen om te bidden en het geloof met elkaar te delen"? Wat moeten pastorale beroepskrachten doen en nalaten om parochianen zover te krijgen dat ze de rol van inspirator en leidinggevende in zo'n kleine groep op zich nemen? Hoe is de wisselwerking tussen de pastorale beroepskrachten en kleine groepen in de parochie?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Korte presentatie van veldonderzoek in Roermond en Almelo door Kees Slijkerman.</li><li>- Interview van Kees Slijkerman met pastoor Kreuwels uit Roermond en pastoraal werkster Carla Koops - Roetgerink uit Almelo.</li><li>- Commentaar van prof. dr. J.B.M. Wissink, hoogleraar praktische theologie FKT.</li><li>- Plenair gesprek van sprekers met elkaar en de zaal o.l.v. prof. Wissink</li><li>- Afsluitend commentaar prof. Wissink.</li></ul>
20.55	Mededelingen
21.00	Completen, dagsluiting in de kapel.
21.20	Informeel samenzijn in het Atrium

Dinsdagmorgen 16 maart 2010

8.00	Lauden, ochtendgebed in de kapel
8.30	Ontbijt
9.30	Zang en gebed
9.35	Bisschop Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden over: De verantwoordelijkheid van christengelovigen in het pastoraat. Welke opdracht heeft iemand al - gezien vanuit Vaticanum II - op basis van doopsel, vormsel en van de Geest ontvangen charisma's? Kunnen professionele pastorale krachten pastoraat overlaten aan de niet-professionals? Hoe kunnen christengelovigen een zelfbewustzijn ontwikkelen van wie en wat ze zijn in Christus en hoe ze volop delen in de zending van Christus?
10.15	Zoempauze, gesprekje n.a.v. de lezing
10.25	Plenaire reacties op lezing mgr. De Korte
10.40	Afsluiting met terugblik op het hele congres door Prof. Fred van Iersel
10.45	Pauze, koffie en thee
11.30	Eucharistieviering, hoofdcelebrant Mgr. G. de Korte
12.30	Warm middagmaaltijd en afscheid

Meer over de sprekers en de inhoud van de lezingen:  
0259-5 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Meer over het hele congres: 0259 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Dit is 0259-4 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).